



## NOËL SLANGEN

Hij bevindt zich op dit eigenste moment in Hyrule, ziet zijn laatste restje leven wegtikken, maar zal tot zijn laatste snik Zelda verdedigen tegen de wreedheden van Ganondorf. Eindeloos vraagt hij zich af wat nu het juiste wapen was. De man met de blauwe trui draagt een donkerblauw pak met krijtstreep. De investeerders zijn onder de indruk. Toen hij zijn idee presenteerde leek hij wel Steve Jobs. Als hij later nog geld wil ophalen in de VS, mag hij hen nu niet meer dan twintig procent gunnen. Een Maserati of een Ferrari, denkt de jongen op rode sneakers, en hij overstemt het stationair trillen van de bus met de brullende kracht, die hij vrij maakt met één perfecte ruk aan de versnellingspook. Erik en Christiane, mijmert de man met de gele tas, dat worden de namen van onze kinderen. Met een koud hart beeldt hij zich in dat hij een sms ontvangt, waarmee ze het uit maakt. De vingers, waarmee ze haar handtas omklemt, zweven over de toetsen. Rachmaninov, daar kreeg ze het als tiener al warm van. De staande ovatie is oorverdovend en gaat minutenlang door. De dame in het lichtblauwe hemd ziet hoe zijn lijk traag oplost in het bad van zuur. Zijn mond is scheef en zijn oog puilt uit op de plek waar ze hem met de bijl geraakt heeft. Die vierentwintig jaar waren vierentwintig jaar te lang. De jongen, helemaal rechts, kijkt op zijn gsm naar het uur. Hij droomt van een bus die op tijd is.