



NINA DAELEMANS

Het is prachtig weer als we Tongeren uitrijden en de N20 volgen richting Luik. Zijn ogen zoeken de haltes van de beelden die u nu ziet, en hij vertelt over die vele keren van toeval, wachten of terugkeren. Want dit is het traject van bus 74 en al rijdend verandert alles: Vlaanderen maakt plaats voor Wallonië, Luikersteenweg wordt Chaussée de Tongres, De Lijn heet verderop TEC en 'bah!' is hier vrij vertaald 'beurk!'.

Google Street View komt overal, dus ook hier. En ook toen was het een mooie dag, stond die uitroep van afschuw al op de muur geklad en zat hier niemand te wachten op bus 74. Toen was 2013, en vandaag zie je dat de tijd meer huiselijkheid heeft gebracht. De grauwe betonnen bunker werd het decor voor wat afgedankt huismeubilair. Een punt bij voor sfeer en gezelligheid, en met de jaren begint ook die 'beurk!' te vervagen (of om te beginnen alleen al in het hoofd?). Wie hier plaatsneemt heeft het uitzicht alvast mee, blauwe lucht of niet, en misschien wordt het hier ooit wel echt gezellig wachten.