



## **FERRE WYCKMANS**

Wachten dat beloofd wordt.

In Rocourt, op weg naar een bestemming ergens tussen Luik en Tongeren, resten de blikken getuigen van een sessie wachten. Lang genoeg om een verfrissing, vermoedelijk zittend, te gebruiken. Te kort om de wachtplaats ordentelijk en netjes achter te laten. Een bushokje heeft slechts heel sobere café-ambities. Voor de drank zorg je zelf en geen ober die de boel ophaalt. Opgeruimd staat nochtans netjes. Ook in de publieke ruimte.

Zorg van de overheid om ons droog en beschermt, voor weer en wind of zon en hitte, het - mogelijk iets te lange - wachten toch wat comfortabel te laten verlopen. Een aanbod en voorziening die in de prijs is inbegrepen.

Met drankblikjes kom je niet op de bus, die vuilbak hangt er dus niet toevallig.

Kan dat een ruil zijn waar we op intekenen? Met gemeenschapsmiddelen zorgen we voor openbaar vervoer, zonder te lang wachten maar in comfortabele omstandigheden. Het poetsen van de publiciteitsramen is geregeld. Voor het verder netjes houden van de boel zorgen we zelf. Het wachten voor wie na ons komt wordt er minder vervelend door. En op een nette plaats aankomen is extra fijn. We appreciëren de zorg van onze wachtende voorgangers en we belonen een beetje de wachtenden en aankomers na ons. Een klein stapje naar het aangenamer samenleven. Nog een fijne dag of avond, van harte.